

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Κοδριγκτώνος 32, Αθήνα

Τηλ.: 210-8826600

<http://www.t-zineshop.gr>

e-mail: info@colourfulplanet.com



Πολλά κουλά είδα στα ντέλα και πίκρες μεγάλες πέρασα. Και τσόλια καλιαρντά και ότι άλλο θέλεις συνάντησα. Κάθε καρυδιάς καρύδι. Μπερδεμένα στη νύχτα εγκληματικά.

Δεν με πείραζαν όμως. Ήμουν Κυρία, με σεβάστηκαν. Ούτε είπα, ούτε έδωσα, ούτε είπα κακό για κανέναν. Το κορμί μου έδινα και την αγάπη μου και κακό το στόμα μου δεν είπα. Αγαπούσα και ζούσα όπως ήθελα.

Γ' αυτό μην πετροβολάτε ανθρώπους διαφορετικούς, μοναχικούς που δεν ξέρετε τίποτε γι' αυτούς και δεν σας έβλαψαν ποτέ. Αφήστε να ζήσουν όπως αυτοί θέλουν. Το σώμα τους είναι δικό τους. Δική τους και η ζωή. Τους ανήκει...

ΝΤΕΛΑ

Γιάννης Παρίς

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Γιάννης Παρίς

ΝΤΕΛΑ



Έζησα και μεγάλωσα στην Πάτρα. Η ζωή επιφύλαξε απ' τη πρώτη στιγμή πολλά, όπως άλλωστε σε όλα τα διαφορετικά άτομα. Χαρές, χρυσόσκονη, αλλά και απομόνωση. Ποτέ όμως δεν έκρυψα αυτό που ήμουν και αντιμετώπισα πολλά προβλήματα σε σχέση με την ταυτότητά μου και πάντα αγαπούσα και σεβόμουν τον διαφορετικό άνθρωπο. Πάντα θα τον αγαπώ και θα τον θαυμάζω.

Αγαπώ τον άνθρωπο τον αληθινό, με τις αδυναμίες, με τα λάθη του και τον αγαπώ γι' αυτό που είναι και όχι για το ψεύτικο που δείχνει ή φοβάται να πει την αλήθεια.

Και ξύλο άφαγα και κυνηγήθηκα στη ζωή μου όσο κανένας άλλος. Και άλλο τόσο αγαπήθηκα.

Αγαπήθηκα πολύ για την αλήθεια μου.

Ποτέ δεν δείλιασα και ποτέ δεν ντράπηκα γι' αυτό που είμαι.

Και ποτέ δεν θα σταματήσω να είμαι αληθινός.

Να είμαι άνθρωπος.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Κοδριγκτώνος 32, Αθήνα

Τηλ.: 210-8826600

<http://www.t-zineshop.gr>

e-mail: info@colourfulplanet.com



Πολλά κουλά είδα στα ντέλα και πίκρες μεγάλες πέρασα. Και τσόλια καλιαρντά και ότι άλλο θέλεις συνάντησα. Κάθε καρυδιάς καρύδι. Μπερδεμένα στη νύχτα εγκληματικά.

Δεν με πείραζαν όμως. Ήμουν Κυρία, με σεβάστηκαν. Ούτε είπα, ούτε έδωσα, ούτε είπα κακό για κανέναν. Το κορμί μου έδινα και την αγάπη μου και κακό το στόμα μου δεν είπα. Αγαπούσα και ζούσα όπως ήθελα.

Γ' αυτό μην πετροβολάτε ανθρώπους διαφορετικούς, μοναχικούς που δεν ξέρετε τίποτε γι' αυτούς και δεν σας έβλαψαν ποτέ. Αφήστε να ζήσουν όπως αυτοί θέλουν. Το σώμα τους είναι δικό τους. Δική τους και η ζωή. Τους ανήκει...

ΝΤΕΛΑ

Γιάννης Παρίς

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Γιάννης Παρίς

ΝΤΕΛΑ



Έζησα και μεγάλωσα στην Πάτρα. Η ζωή επιφύλαξε απ' τη πρώτη στιγμή πολλά, όπως άλλωστε σε όλα τα διαφορετικά άτομα. Χαρές, χρυσόσκονη, αλλά και απομόνωση. Ποτέ όμως δεν έκρυψα αυτό που ήμουν και αντιμετώπισα πολλά προβλήματα σε σχέση με την ταυτότητά μου και πάντα αγαπούσα και σεβόμουν τον διαφορετικό άνθρωπο. Πάντα θα τον αγαπώ και θα τον θαυμάζω.

Αγαπώ τον άνθρωπο τον αληθινό, με τις αδυναμίες, με τα λάθη του και τον αγαπώ γι' αυτό που είναι και όχι για το ψεύτικο που δείχνει ή φοβάται να πει την αλήθεια.

Και ξύλο άφαγα και κυνηγήθηκα στη ζωή μου όσο κανένας άλλος. Και άλλο τόσο αγαπήθηκα.

Αγαπήθηκα πολύ για την αλήθεια μου.

Ποτέ δεν δέιλιασα και ποτέ δεν ντράπηκα γι' αυτό που είμαι.

Και ποτέ δεν θα σταματήσω να είμαι αληθινός.

Να είμαι άνθρωπος.



ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ
Κοδριγκτώνος 32, Αθήνα
Τηλ.: 210-8826600
<http://www.t-zineshop.gr>
e-mail: info@colourfulplanet.com



Πολλά κουλά είδα στα ντέλα και πίκρες μεγάλες πέρασα.
Και τσόλια καθιαρντά και ότι άηλο θέλεις συνάντησα. Κάθε
καρυδιάς καρύδι. Μπερδεμένα στη νύχτα εγκληματικά.

Δεν με πείραζαν όμως. Ήμουν Κυρία, με σεβάστηκαν. Ούτε
είπα, ούτε έδωσα, ούτε είπα κακό για κανέναν. Το κορμί μου
έδινα και την αγάπη μου και κακό το στόμα μου δεν είπε. Αγα-
πούσα και ζούσα όπως ήθελα.

Γι' αυτό μην πετροβολήατε ανθρώπους διαφορετικούς, μο-
ναχικούς που δεν ξέρετε τίποτε γι' αυτούς και δεν σας έβλα-
ψαν ποτέ. Αφήστε να ζήσουν όπως αυτοί θέλουν. Το σώμα
τους είναι δικό τους. Δική τους και η ζωή. Τους ανήκει...

ΝΤΕΛΑ

Γιάννης Παρίς

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ
ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Γιάννης Παρίς ΝΤΕΛΑ



Έζησα και μεγάλωσα στην Πάτρα. Η
ζωή επιφύλαξε απ' τη πρώτη στιγμή πο-
λλά, όπως άηλωσα σε όλα τα διαφορετικά
άτομα. Χαρές, χρυσόσκονη, αηλιά και απο-
μόνωση. Ποτέ όμως δεν έκρυψα αυτό που
ήμουν και αντιμετώπισα πολλά προβλή-
ματα σε σχέση με την ταυτότητά μου και
πάντα αγαπούσα και σεβόμουν τον διαφο-
ρετικό άνθρωπο. Πάντα θα τον αγαπώ και
θα τον θαυμάζω.

Αγαπώ τον άνθρωπο τον αληθινό, με
τις αδυναμίες, με τα λάθη του και τον αγα-
πώ γι' αυτό που είναι και όχι για το ψεύτι-
κο που δείχνει ή φοβάται να πει την αλή-
θεια.

Και ξύλιο άφαγα και κυνηγήθηκα στη
ζωή μου όσο κανένας άηλος. Και άηλο τό-
σο αγαπήθηκα.

Αγαπήθηκα πολύ για την αλήθεια μου.

Ποτέ δεν δείλιασα και ποτέ δεν ντρά-
πηκα γι' αυτό που είμαι.

Και ποτέ δεν θα σταματήσω να είμαι
αληθινός.

Να είμαι άνθρωπος.

